

Doop en Startdienst 19 september in de kerk in Blijham



De liturgische bloemschikking en de voorbereiding van de doop. Het water wordt door ds. Harm Veltman in het doopvont geschonken.



Savannah Rose Elies Erika Firulescu wordt gedoopt en de kinderen van de KND staan op de eerst rang.





Iedereen mocht bordjes of tegeltjes of iets dergelijks meenemen waar iets van werd gemaakt. Deze mochten kapotgeslagen worden door de kinderen en ze hebben van de stukjes een mooi mozaïek gemaakt. Hendrik mocht dit ons laten zien.

Marijke vertelde:

"Het witte hart betekent dat wij hart voor elkaar hebben en blij zijn dat wij weer in liefde samen kunnen komen. Daar omheen allemaal kleurige scherven die de kleurigheid van onze vier gemeentes symboliseren. Vanuit scherven, brokken, losse stukjes komt heelheid, verbondenheid en hoop. Zo hopen wij die moeilijke periode van afstand bewaren, angst en verdriet om te zetten in iets positiefs, iets moois. Het mozaïek staat symbool voor alle gemeenteleden, jong of oud met een eigen kleur, eigen achtergrond ieder met eigen ervaringen en beleving maar samengevoegd tot een prachtige

eenheid. Er zijn misschien littekens die nooit meer verdwijnen maar nu vormen ze de lijnen van het mozaïek en de lijnen van ons bestaan. Ieder kan iets bijdragen zodat aan de scherven van ons bestaan deze 1,5 jaar iets moois is ontstaan".

Na de dienst was er buiten koffie/thee en lekkere koek voor eenieder. En diegene die dat wilde mocht ook nog even creatief bezig zijn om een mozaïek af te maken.

Het was een mooie start zo samen en ook na afloop de gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten.

foto's gemaakt door Willeke Koch.

